

Utskriftversion av: <http://ttela.se/asiktdebatt/debatt/1.1515005-hur-skapas-ett-utanforskap->

Publicerad 2 februari 2012

Uppdaterad 2 februari 2012

Hur skapas ett utanförskap?

Ibland förändras situationen väldigt snabbt för en människa. Det kan bero på sjukdom, arbetslöshet, olyckor, våld, att inte duga längre, att inte få vara med. Lika snabbt ändras ibland relationer, sammanhållningar, äktenskap, samboförhållande, förtroende, vänskap.

Vill man pröva sina vänner kanske det krävs att man är sjuk eller hamnar i andra jobbiga situationer. Där kommer man att se vilka som är ens riktiga vänner, vilka som står kvar.

Att se hur en människa hamnar i onåd hos många belyser ju det problemet, att har jag inget att vinna eller om jag inte kan sola mig i glansen, gör att den personen inte är betydelsefull för mig längre.

När kylan kommer är det väldigt tyst och det blir isande kallt. Det känns som Rörelsen stelnar och blir svårkoordinerad. Att en människa ska känna och bli utsatt för denna kyla är så förnedrande och omänskligt. Man märker när samtalet tystnar, varhelst det sker i fikarummet, i arbetsgruppen, i skolan, i vardagen, tystnaden säger ofta mer än ord.

När en människa står ensam i ett köpcenter och talar om att inte räcka till eller ber om ursäkt för att något har gått fel, upplevs det av många som att den offentliga skampålen är på väg att införas på nytt i dagens samhälle i vårt Sverige.

Var i detta centrum fanns förutom pressen och några riktiga vänner och kamrater, de som för knappt ett år sedan fanns med i dansen? De som for omkring med ryggdunkar, grattis och hurrarop? De som gick omkring med lösmustasch?

Ni måste förstå att även i en stor vuxen manskropp finns det innerst inne en liten skräckslagen pojke som hukar sig och ropar på stöd och hjälp. Att på detta sätt skapa ett utanförskap är en lika fruktansvärd behandling som när man ställer till exempel människor som är hemlösa, har missbruksproblem, funktionshindrade, ser annorlunda ut, har annan hudfärg, betar sig annorlunda, utanför gemenskapen.

Att inte vara behövd är fruktansvärt, att inte vara efterfrågad är skrämmande.

Att så här med vänners hjälp skapa en ensamhet och ett utanförskap är bedrövligt. Att vara ensam är lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen, man kan dö av ensamhet.

Ett sådant samhälle kommer att vara tyst och kallt, där vill inte jag vara delaktig.

Rasken Andreasson är aktiv i Verdandi i Trollhättan.