

Reportageserien om kommunens delar fortsätter. Den här gången fokuserar vi på Lilla Edets tätort och det engagemang som föreningen Verdandi har i många olika

verksamheter. Tidigare har vi besökt Hjärtum Utby 2 juni, Nygård 3 juli och Västerlanda 20 juli.



VIKTIGT JOBB. Tommy Halvarsson och Urpo Vanhala från Verdandi har fullt upp med att få klart portalen till Ströms slottspark.

Stödjer många Lilla Edet-bor

LILLA EDET
Verdandi har fått rollen som stöttepelare i Lilla Edet. Föreningen är samverkanspartner och driver egna verksamheter.

■ Socialt engagemang är det centrala för Verdandi och för det blir de uppskattade. – Vi får många ryggdunkar och kramar av Edetborna. Vår filosofi är "just in time". Ingen ska behöva vänta, säger Rasken Andréasson, ombudsman på Verdandi med ett ansvarsområde som täcker en stor del av Västsverige.

Bra på samverkan

Han tycker att Lilla Edets kommun är bra på samverkan. Ett bevis för det är projektet med Slottsparken. Verdandi är projektägare och driver bland annat caféet i parken. Nästa år räknar föreningen sköter betalning till leverantörer och bokföringen får projektet.

– Vi håller på att bygga en portal och har gjort andra arbeten, bland annat en hundrastgård, berättar Rasken Andréasson.

I second handbutiken har föreningen anställd personal, praktikanter och människor i olika faser av åtgärd.

– I den typen av sociala företag blir det inga vinster. Allt används i verksamheten. Vinsten blir ju att vi erbjuder en meningsfull sysselsättning istället för socialbidrag, förklarar Rasken Andréasson.

Ger stöd

Föreningen får olika uppdrag att genomföra, exempelvis flyttning och städning. I samverkan med socialtjänsten ger man människor stöd i form av boende och sysselsättning. Flera personer i Lilla Edet har enligt Andréasson med Verdandis hjälp lyckats komma på fötter.

– Det är väldigt givande. Vi får så mycket tillbaka då vi öppnar dörrar.

Verdandi gör hembesök hos personer som bor i träningslägenhet. Föreningen ansvarar också för övernattningsstugorna i Göta där den som saknar tak över huvudet kan få en fristad.

Fler planer

Fritidsgårdarna är ett projekt som Verdandi tog över då upplevelsenämnden skulle spara pengar. Men då det saknades stöd och resurser valde föreningen att stänga. Rasken Andréasson hoppas dock på en fortsatt diskussion och att kunna öppna igen.

Han blir ofta kontaktad av andra föreningar och organisationer som vill att han ska hålla föredrag om sin verksamhet. Det gör han så ofta han hinner med.

Ytterligare planer finns på fler verksamheter för denna nätverkande förening.

– Vi ska starta soppkök, senast i början av oktober, antingen vid second handbutiken eller någon annan



Rasken Andréasson, ombudsman i Verdandi, driver flera projekt i Lilla Edet.

lokal, berättar Andréasson. I Trollhättan finns soppkök, som bland annat är välbesökt av pensionärer. Tanken är att skapa en mötesplats där människor kan knyta kontakter.

En projektansökan handlar om att skapa en mötesplats för invandrarkvinnor.

TEXT OCH FOTO

CARIN
JACOBSSON
0520-42 27 92



LILLA EDET

Befolkning 31 december 2009i Fuxerna-Åsbräcka församling

Totalt: 4 684 personer
0-19 år: 596 män/589 kvinnor
20-39 år: 535/494
40-64: 838/782
65-84: 348/390
85-: 32/80

I Lilla Edet finns bland annat:

- Förskola och skola för barn upp till årskurs nio
- Ett livaktigt föreningsliv med bland annat Lilla Edets IF, Lilla Edets hembygdsförening, fotoklubb, båtklubb och Röda Korset. Folkets Hus är samlingspunkt mitt i centrum, liksom Lilla Edets folkbibliotek.
- Sportfiskeklubben Laxen som håller till vid älven är en turistattraktion sommartid.
- Kommunhuset ligger i centrum, liksom vårdcentralen och folktandvården. Orten har också en familjecentral.

FRÅGAN: Vad är det bästa med Lilla Edet?



Thuraya Svensson:
– Folket är det bästa med Lilla Edet.



Lotta Blomkvist:
– Det är lättare att lära känna folk här än i storstaden och det är bättre för barnen.



Pertti Wasenius:
– Det är nära till både naturen och Trollhättan och Göteborg.



Ove Svensson:
– Miljön är fin och sedan är det nära till Lölöse.

KORT HISTORIK

- Namnet Edet nämns i skrift första gången på 1500-talet. Det tros komma från ett fornnordiskt ord som betyder trång passage vid vatten.
- På 1600-talet utvidgades namnet till Lilla Edet.
- Under 1500-talet började sägverkens blomstringstid i Lilla Edet, med stigande folkmängd och växande samhälle som följd.
- Sveriges allra första sluss byggdes på orten år 1604 och togs i bruk 1607.
- När sägverken, under 1800-talet, spelat ut sin roll började pappersindustrin växa fram. Det är en industri som fortfarande har stor betydelse för orten.
- 25 juni 1888 brann stora delar av Lilla Edet ner. Året därpå blev de äldre delarna av tätorten ett municipalsamhälle.
- Samhället får järnvägsförbindelse 1906. 20 år senare invigs den första bron över Göta älv. Samma år öppnas kraftverket strax intill slussen.
- 1951 omvandlas Fuxerna socken till Lilla Edets köping. Lilla Edetbron invigs 1985.