

- Julbord dec 24
- Bingo Sylte
- Bingo Lilla Edet
- Stickcafé Lilla Edet

Öppning på Mat-
banken

Bingo kväll Sylte

Bingo Lilla Edet

Stickcafé Lilla
Edet

Julbord på Verdandi Sylte

December 24

Verdandi genomförde sitt årliga julbord för alla i Sylte i år. Det var rekordmånga deltagare och rikligt med god mat av alla de sorter som skänkts av godhjärtade företag och organisationer, dessa ska ett stort tack.

Många ställde upp så det flöt på bra och alla trivdes. Dessutom var det julkappsutdelning som uppskattades av många. Verdandi hade fått donationer av väldigt många julklappar i år och det kändes gott att de kom till nytta.



Rasken välkomnade alla och höll ett kort jultal. B.l.a läste han en rörande berättelse om julafton för en hemlös medmänniska.

Två representanter för rotary var med på julbor-

det och tilldelades ett diplom för sitt engagemang i Verdandis arbete för ett hållbart samhälle.

LR

Julbord på Swania

Ett leende och ett jättefint bemötande var det som mötte Verdandis medlemmar då det var julbord på hotell Swania och ett stort tack riktas till Maria (Hotelldirektör på Swania) samt till Rotary för deras engagemang med insamling av julklappar.

Det bjöds på stort och fint julbord med tillhörande underhållning. För underhållningen stod trubaduren Lasse samt Swanias personal som visade ett stort engagemang för barnen då det lektes lekar och dansades runt granen.

Vid avslut så delades det ut julklappar till både vuxna och barn och vi får väl tro

att alla lämnade Swania mätta och nöjda.

LR



Trollhättan

Verdandistugan

Humlevägen 96A
461 65 Trollhättan
Tfn: 0520-738 22
Fax: 0520-761 55
E-post: verdandi.fyrstad@telia.com
Öppet: mån-fre 8-21 lör och sön 15-21

Secondhandbutik

Lextorpsvägen 985
Tel. 0520-76060
Öppet: mån 10-16 tis-fre 10-18 lör 10-14

Matbanken

Adress Tessingatan 5
Tel. 0520 10300
Öppet: 8-17 mon-fre
Stängd tis. och tors ll: 00-13:30

Lilla Edet

Slottcafé i Strömspark

Tel. 0520-651665
Öppet dagligen kl. 12-16

Secondhandbutiken

Göteborgsvägen 55
Tel. 0520-651724
Öppet: tis-fre 10-18 lör 10-16



När granen har slocknat

Och festen är över, samvetsbesöken är gjorda i ett rasande tempo snabbt till föräldrar och äldresläktingar på sjukhem eller i olika boenden är genomfört leverans av en Julstjärna som hastigt och i sista stund är köpt i närbutiken" man hade ju glömt"

När ångesten kommer Valde jag rätt? Blev allt bra? Vad har jag glömt? Jag kunde ju välja ,jag bestämde själv

Sedan kommer min vardag med mina möjligheter och val. Jag

kan ju göra som jag vill

Min Jul blev självvald.

Hur blir ibland någon annans Jul?

Det kanske bara är affärerna och Tv:n som talar om att det är Jul eller almanackans datum 24;de

En dag då man kanske inte har någon annan människa att stressa för eller stressa till

Är det då mänskligt att:

Behöva uppleva budskapet att lycka är att vara många kan man inte förstå att jag och min katt eller hund upplever en underbar lycka emellan oss på vår Jul.

Att känna många andra är inte detsamma som att ha mycke vänner man kanske känner 100 st men har kanske bara en riktig vän men är det kanske så att vara kändis och tro att man har många vänner kanske bara är ett mått på min egen rädsla verkligheten kanske blir som en åsnespark i magen

Nu kommer vardagen. Nu har vi möjlighet till vårt val att förändra för oss eller någon annan

Nu kan vi visa omtanke

Säkert värmer det lilla ljuset lika mycket som den stora kandelabern

Valet är ditt och mitt

Gott Nytt 2013

Rasken

Solidaritet

Grund principen i solidaritet är en förening av likvärdiga människor med en gemensam strävan efter lika villkor och lika möjligheter för alla att leva ett meningsfullt och gott liv.

Det innebär att alla hjälps åt när det behövs att t.o.m lösa individuel problem — så att alla blir starka för att nå gemensamma mål.

Verdandis arbetssätt är 'solidaritet' – inte välgörenhet. Det är en betydande skillnad!!



Solidaritet till skillnad från välgörenhet, är en princip där alla människor i ett sällskap eller ett samhälle förenas med tanken att dela gemensamma resurser för att möjliggör kapacitet att lösa individuella

svårigheter. Solidaritet har ett syfte att stödja så att alla kan inspirera, delta och bidra till ett samhälle som är både fridfullt, jämlik och rättvist.

Välgörenhet är däremot ett begrepp som delar upp folk i olika grupper --
- De 'starkare' och hjälpsamma 'goda' människor som förstärker sin godhet genom 'goda gärningar'. T.ex. att ge till de andra gruppen som uppfattas som svagare, behövande och oftast 'mindre goda'.

Verdandi arbetar för ett solidariskt samhälle – inte med välgörenhet.

En stor fördel med solidaritet är inspirationsvärdet. Det saknas värdighet och integritet i många välgörenhets begrepp. Vi sträver efter att, genom respect ,inspirera när modet faller. Inspiration är ofta den största bristvara i strävan för oss alla att skapa ett bättre liv och



en bättre värld, både för oss själva, för de vi älskar och för alla andra.

EM



Kolla oss på nätet
www.verdandifyrstad.com